

## JAN SCHOTTE

Kardinaal in Rome



Jan Pieter Schotte werd geboren in Beveren-Leie op 29 april 1928. Hij studeerde Latijn-Grieks aan het H.-Hartcollege in Waregem. In 1946 trad hij in Brussel toe tot de *Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria*, beter bekend als de Missionarissen van Scheut. Oorspronkelijk was het zijn bedoeling om missionaris te worden in China maar dat ging niet door vanwege de religieuze repressie door het communistische bewind.

In 1952 werd Schotte tot priester gewijd. Van 1953 tot 1956 studeerde hij kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van 1956 tot 1962 was Schotte vicerector en professor Kerkelijk Recht aan het Theologisch Seminarie van zijn congregatie in Leuven. Van 1962 tot 1963 studeerde hij aan de Katholieke Universiteit van Amerika in Washington D.C. Vanaf 1963 tot 1966 was hij rector van het Missieseminarie van de Scheutisten in de Amerikaanse hoofdstad.

In 1967 trok hij naar Rome als secretaris-generaal van de Congregatie van Scheut. In 1972 ging hij aan de slag in de Curie, de administratie van het Vaticaan. Hij werkte er onder paus Paulus VI (1963-1978), Johannes-Paulus I (1978) en Johannes-Paulus II (1978-2005). In 1984 werd Schotte benoemd tot titulair bisschop van Silli (een verdwenen bisdom in Algerije). In 1985 werd hij aartsbisschop en secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, de wereldvergadering van bisschoppen, die hij 18 jaar lang leidde en uitbouwde tot wat ze nu is. Hij speelde een belangrijke rol bij de synodes van de bisschoppen wereldwijd ter voorbereiding van het jubeljaar 2000. Schotte was een vertrouwenspersoon, geestesgenoot en loyale dienaar van paus Johannes-Paulus II. Hij vertegenwoordigde de paus bij diverse gelegenheden in 157 verschillende landen. Hij sprak ook vlot 7 talen.

In 1994 werd Jan Schotte benoemd tot kardinaal in Rome. Naar aanleiding hiervan kende de Stad Waregem hem de titel van ereburger toe. Bij een bezoek aan zijn geboortedorp in 2000 feliciteerde hij Waregem voor de pas verworven titel van 'stad', die Waregem volgens hem niet te danken had aan "historische veldslagen, kastelen of andere historische gebouwen maar aan de zin voor ondernemen en de werkkraft van zijn bevolking".

Beveren-Leie en Waregem bleven een belangrijke plaats innemen in het hart van Schotte. Jaarlijks probeerde hij even te vertoeven in de ouderlijke woonst langs de Grote Heerweg, om zijn broer en zus te bezoeken. Op zijn Belgisch paspoort stond nog altijd zijn ouderlijke woning als zijn thuisadres genoteerd. Eind 2004 kwam Schotte voor het laatst op bezoek in zijn geboortedorp.

In 2004, op 75-jarige leeftijd, ging Schotte met pensioen als lid van de Curie. Hij bleef actief als voorzitter van het Arbeidsministerie van het Vaticaan (dat hij leidde sinds 1989) en als rechter van de Rota, het opperste gerechtshof van de Kerk en van het Vaticaan. Hij was ook lid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en van de Commissie voor Latijns-Amerika

Kardinaal Schotte overleed op 10 januari 2005 in Rome, na een korte ziekte. Zijn overlijden was voor iedereen een verrassing. Een 18-koppige Waregemse delegatie was aanwezig op de indrukwekkende begrafenisplechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, die geleid werd door de paus zelf. Schottes lichaam werd opgebaard in een speciaal ontworpen graftombe in zijn titelkerk, Sint-Juliaan-der-Vlamingen, die al sinds de middeleeuwen onderdak biedt aan Vlaamse pelgrims in Rome.

Paus Johannes-Paulus II wees in zijn rouwbericht op Schottes grote verdiensten voor de universele Kerk en voor de Heilige Stoel, en op zijn aandacht voor de sociale vraagstukken in de wereld. In zijn rouwhomilie prees hij hem als een "man van vrede" en "onvermoeibare architect van communie". Kardinaal Danneels prees Schotte in zijn rouwbericht als een uitmuntend organisator, een uitstekend kerkjurist en een

sociaal voelend man, die als voorzitter van de pauselijke raad *Justitia et Pax* vertrouwd was met de grote sociale vraagstukken van onze wereld en de problematiek van de sociale rechtvaardigheid. Zijn voornaamste verwezenlijking noemde hij de bisschoppensynode.

#### **Bronnen**

- *100 Ware Waregemnaars*, Unizo Waregem.
- *de Gavergids*, tijdschrift van de Waregemse Gidsenkring, [www.gavergids.be](http://www.gavergids.be).
- *Diamant*, oud-leerlingenblad van het Heilig-Hartcollege, Waregem.
- Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring *De Gaverstreke*, Waregem.
- *Waregems Milleniumboek 2000*, Unizo Waregem, 2000.
- [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be)
- [www.nieuwsblad.be](http://www.nieuwsblad.be)
- [www.rknieuws.net](http://www.rknieuws.net)
- [www.waregem.be](http://www.waregem.be)
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)